

*Blinkende ogen, een liefdevolle glimlach.
Zorgzaam, sterk en toch vol warmte.
Een ster aan de hemel.
Een ster in ons hart, voor altijd.*

In stil verdriet melden we het heengaan van

DE HEER

Eli De Dycker

Geboren te Belsele op 4 maart 1943 en onverwacht
van ons heengegaan in het ZAS Palfijn
te Merksem op 27 november 2024.

Lid van The Pick-Nicks Antwerpen

We nodigen je vriendelijk uit om samen met ons het leven van Eli
te vieren tijdens de plechtigheid in de aula van het crematorium
'Heimolen', Waasmunsterse Steenweg 13 te 9100 Sint-Niklaas,
op woensdag 11 december 2024 om 10.30 uur.
Later volgt in intieme kring de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Hamme, ingang Kerkhofstraat.

Je bent welkom in de ontvangstruimte
van het crematorium **vanaf 10.15 uur.**

We bieden je tevens de mogelijkheid om persoonlijk van Eli
afscheid te nemen in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen,
Spoorwegstraat 11 te Hamme,
op maandag 9 december tussen 19 en 20 uur.

Hij leeft verder in de herinneringen van:

zijn kinderen en kleinkinderen
zijn broers, zus †, schoonbroers en schoonzussen
zijn neven, nichten en alle aanverwanten
van de families DE DYCKER, STAUT en JANSSENS.

We willen al zijn vrienden en kennissen bedanken
om Eli te omringen met hun warmte en zorg.

*Laten wij de mooie herinneringen aan Eli
in ons hart en onze gedachten bewaren.*

Een troostende gedachte of een woord van medeleven
kun je schriftelijk of digitaal voorzien aan:

de familie van Eli DE DYCKER
p/a Spoorwegstraat 11, 9220 Hamme

of via: www.verleyen-vanbaelen.be