



*De dood is geen duisternis,
het is de lamp die wordt gedoofd
als de dag opkomt.*

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
maar in stil verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van

Luc
COPPIETERS

Geboren te Hamme op 28 december 1955 en van ons
heengegaan in het A.Z. Vitaz te Sint-Niklaas op 8 april 2024.

Wij herdenken het leven van Luc tijdens een moment van samenzijn
waarbij we u vriendelijk uitnodigen. Deze zal plaatsvinden in de aula
van het crematorium Heimolen, Waasmunsterse Steenweg 13
te Sint-Niklaas, **op dinsdag 16 april 2024 om 10 uur.**

Je bent welkom in de ontvangstruimte **vanaf 9.45 uur**
waar er gelegenheid is tot condoleren.

Een persoonlijke groet aan Luc voorzien we **op vrijdag 12 april tussen 19 en 20 uur**
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Spoorwegstraat 11 te Hamme.

Dit melden u:

Raf en Lien COPPIETERS - VANDENDRIESSCHE
Jens, Thyra, Gauthier, Elise, Esmée

Wim COPPIETERS

zijn kinderen en kleinkinderen

Celine † en André † COPPIETERS - VAN HOOF
Pierre en Nicole COPPIETERS - VAN HOYLANDT
Jeanine COPPIETERS
Christiane COPPIETERS
Theo en Maria COPPIETERS - FIERENS
Maurits en Ida † COPPIETERS - SCHROYEN en Nicole TASSENT
Jan en Maria COPPIETERS - DE COCK
en hun kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en alle aanverwanten

de families COPPIETERS en DE GEEST

*Een troostend woord of een mooie herinnering aan Luc kunt u schriftelijk of digitaal aan de familie bezorgen:
Familie van Luc COPPIETERS, p/a Spoorwegstraat 11 - 9220 Hamme
of online: www.verleyen-vanbaelen.be*

