

Florent Baeyens

17 mei 1934 ~ 28 november 2018



Vaak zie je het niet,
het stille verdriet,
de pijn van afgesneden zijn
van hen die wij liefhebben en verloren zijn.
Maar vergeet niet -en dat verzacht misschien de smart-
dat zij altijd zijn, waar wij zijn,
omdat wij hen meedragen in ons hart.

Met droefheid melden wij het heengaan van

DE HEER

Florent Baeyens

Weduwnaar van mevrouw **Maria DE VISSCHER**

Geboren te Aalst op 17 mei 1934 en rustig ingeslapen
op 28 november 2018 in het W.Z.C. Sint-Jozef te Moerzeke.
Gesterkt door het Ziekensacrament.

*Lid van Blindenzorg Licht en Liefde en van de Brailleliga
Lid van Samana en K.W.B.*

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Martinus te Moerzeke,
op woensdag 5 december 2018 om 10 uur. Daarna laten wij
hem rusten op de begraafplaats van Moerzeke.

Mogelijkheid tot groeten en condoleren na de plechtigheid.

Een parochiale nadien dienst zal opgedragen worden in
voornoemde kerk, **op zaterdag 22 december om 17.30 uur.**

Dit melden u:

zijn zus:
Rosa BAEYENS

zijn neven, nichten en alle aanverwanten:
de families BAEYENS, DE VISSCHER en VAN GEYTE

Met dank aan:
zijn huisartsen dr. Goemaere en dr. Dupont,
de directie, personeel en vrijwilligers
van het Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef te Moerzeke.

Jedenk hem liefdevol in je hart.

Rouwadres:
Familie BAEYENS
p/a Kasteellaan 3 - 9220 Moerzeke