

Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan.



Met droefheid hebben wij afscheid genomen van

DE HEER

Louis SAERENS

Echtgenoot van mevrouw **Francine DE PERMENTIER**

Geboren te Moerzeke op 15 maart 1921
en zacht van ons heengegaan op 16 november 2018
in het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde.

Oud-Strijder 1940-'45
Lid van de Brigade Piron
Lid van N.S.B.

Echtgenoot van:

Francine DE PERMENTIER

Vader van:

Jean
Hubert
Vera en Karel
Maria

Pit van:

Ellen en Bart,
Moos, Titus, Coco
Ann en Nils

Hij leeft verder in de herinnering van:

zijn broers †, zus †, schoonbroers †, schoonzussen,
neven, nichten en alle aanverwanten van de families
SAERENS, DE PERMENTIER, CLAUS en DE GRIJZE

Met dank aan zijn huisarts dr. K. Dupont.

Gedenk hem liefdevol in je hart.

Rouwadres:

Familie SAERENS - DE PERMENTIER
p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke

Wij nodigen u vriendelijk uit samen met ons van Louis afscheid
te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Martinus te Moerzeke,
op zaterdag 24 november 2018 om 10 uur.
Daarna laten wij hem rusten op de begraafplaats van Moerzeke.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen,
Sint-Martensommegangstraat 2a te Moerzeke, **vanaf 9.30 uur.**