

Een goede vader kan nooit sterven,
ook al is hij heengegaan.
Er zijn téveel herinneringen



Met grote droefheid in ons hart,
hebben wij onverwacht
afscheid genomen van

DE HEER

Henri VERBEECK

Echtgenoot van mevrouw **Eliane PEELMAN**

Geboren te Moerzeke op 24 september 1931
en van ons heengegaan op 11 november 2018
in het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde.

Lid van K.W.B.

—

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons van Henri
afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid
die zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Martinus te Moerzeke,
op maandag 19 november 2018 om 10 uur.
Aansluitend volgt de crematie met bijzetting in de urnentuin
op de begraafplaats van Moerzeke.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen,
Sint-Martensommegangstraat 2a te Moerzeke **vanaf 9.30 uur.**

Echtgenoot van:
Eliane PEELMAN

Vou van:
Maurits en Claire VERBEECK - WEYN
Eddy en Pascale VERBEECK - PEELMAN
Luc en Marianne DE VOS - VERBEECK

Pit van:
Yves en Charlotte VAN WASSENHOVE - VERBEECK,
Féline en César
Rutger en Paulien DIERICKX - VERBEECK,
Boris
Christoph en Sofie DROUGAS - VERBEECK,
Thorben, Lucas en Mona
Bram en Katrien VERBEECK - DE COCK,
Lenn en Lizzy
Frederic en Mieke DE VOS - MICHTA,
René
Astrid DE VOS
Anneleen DE VOS

Hij leeft verder in de herinnering van:
zijn broer †, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en alle aanverwanten van de families
VERBEECK, PEELMAN, VERHELST en VERMACHELEN

Een woord van dank aan zijn huisarts dr. E. Rombaut
en de thuisverpleging van Thérèse Nobels.

Rouwadres: Familie VERBEECK - PEELMAN
p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke