



*Stilletjes hebben we je hand
moeten loslaten
maar vergeten
doen we je niet.*

Met droefheid in ons hart, maar dankbaar
om wat zij voor ons heeft betekend
hebben wij afscheid genomen van

MEVROUW

Jeanine Van Buyten

Echtgenoot van de heer **Pierre SERTIJN**

Geboren te Sohier op 4 januari 1943 en rustig van ons heengegaan
op 25 oktober 2018 in het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde.
Gesterkt door het Ziekensacrament.

Lid van K.V.L.V.

Lid van Samana

Lid van de Gepensioneerden Kastel

Dit melden u:

haar echtgenoot

Pierre SERTIJN

haar kinderen

Martine SERTIJN

Marianne SERTIJN

Anneken en Christiaan SERTIJN - DIELEMAN

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Daley en Caroline SAMYN - DE HEYN en Gaston

Shane en Alannah SAMYN - TIMMERMAN

Carmen en Anis DIELEMAN - HACHANI en Sofia

Stephaan en Jade DIELEMAN - COLMAN

haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten

en alle aanverwanten van de families

VAN BUYTEN, SERTIJN, DEGEYE en PEELMAN

Met dank aan haar huisarts dr. K. Dupont

en het thuisverplegend team van Solidariteit voor het Gezin.

In het bijzonder ook een woord van dank aan haar kleindochter Caroline.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons van Jeanine afscheid te nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Jozef,
Ganzenberg te Moerzeke - Kastel, **op zaterdag 3 november 2018 om 11.30 uur.**
Daarna volgt de crematie en bijzetting in de urnentuin op de begraafplaats van Kastel.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de rouwkapel in de kerk **vanaf 11 uur.**

Wij bieden u de mogelijkheid om Jeanine een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Sint-Martensommegangstraat 2a
te Moerzeke, **op woensdag 31 oktober tussen 19 en 20 uur.**

Gedenk haar liefdevol in je hart.

Rouwadres: Familie SERTIJN - VAN BUYTEN

p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke